

Visste du detta om IFK:s friidrott?

- IFK arrangerade den första internationella friidrottstävlingen i Finland den 3-4.7.1900 i Kajsaniemi. På Djurgårdens sportplan arrangerade IFK sina första tävlingar år 1910.
- De första internationella IFK-framgångarna nåddes redan i OS i London år 1908. Bröderna Jarl och Evert Jakobsson var åttonde i var sin gren (stående längd och spjut med normal fattning).
- IFK har vunnit 339 FM-guld i friidrott, varav 235 i herr- och damklassen och 104 i juniorklasserna. Det totala antalet FM-medaljer är 843. Medalj nummer 700 togs av Wille Keihänen år 2010 då han tog IFK:s första FM-medalj genom tiderna i maraton (silver). Medalj nummer 800 togs lämpligt av IFK:s kvartmilare, som vann FM-guld på 4 x 400 m herrar år 2013. Den 300:e guldmedaljen togs av Jussi Kanervo, då han vann 110 m häck i klassen H19 år 2011.
- IFK har vunnit Kaleva Pokalen sju gånger (1918, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924 och 1933). I alla tiders statistiken ligger IFK fortfarande på en femte plats.
- Under de senaste åren har IFK varit bland de 10 bästa föreningarna i Kaleva Spelen fem gånger: år 1999 (sjunde), år 2000 (femte), år 2004 (tionde), år 2012 (åttonde) och år 2013 (femte). År 2011 var IFK femtonde.
- IFK har ofta kallats för kvartmilarklubben på grund av fina framgångar på 400 m: 26 FM-guld på 400 m, 28 guld på 400 m häck och 28 guld på 4 x 400 m.
- På 400 m har följande IFK:are innehaft finska rekordet: Waldemar Wickholm (51,1), Erik Wilén (49,0), Erik Åström (49,0), Börje Strandvall (48,3), Bertel Storskrubb (48,0) och Rolf Back (47,7).
- Mångfrestaren Waldemar ”Wickis” Wickholm vann fyra FM-guld år 1914 (100 m, 200 m, 400 m och 400 m häck). Wickis var sjätte i 10-kamp i OS 1920 i Antwerpen.
- Ossian ”Mogge” Nylund tog under åren 1916-1922 sju medaljer i följd i 3-steg. Mogge var sjunde i 3-steg i OS 1920 i Antwerpen med resultatet 13.74. Mogge verkade som hela IFK:s ordförande åren 1929-1939.
- Erik ”Erkka” Wilén innehar ett oslagbart rekord. Under sin långa karriär tog han ofattbara 50 FM-guld (29 individuella och 21 i stafett). ”Erkkas” sammanlagda antal FM-medaljer var 73. På 400 m häck tog han 12 guld.
- Erik Wilén är IFK:s enda OS-medaljör i friidrott. Han tog silver i OS 1924 i Paris (53,6).
- Erik Wilén var under sin karriär finsk rekordhållare på fem olika sträckor (200 m, 400 m, 800 m, 110 m häck och 400 m häck). Då han löpte sitt rekord på 800 m spurtslog han självaste Paavo Nurmi.
- I Paris-OS var Erik Eriksson fjärde i slägga med finskt rekord 48.74. I spjut var Yrjö Ekqvist likaså fjärde.
- Erik ”Åki” Åström vann tre år i följd (1925-27) FM-guld både på 200 m och 400 m. Han innehade finskt rekord på båda sträckorna. Åström vann både 200 m och 400 m i den första friidrottslandskampen mot Sverige år 1925 på Djurgårdens sportplan.
- Bengt Sjöstedt tangerade världsrekordet på 110 m häck 14,4 på Djurgårdens sportplan år 1931. Den tiden stod sig som finskt rekord i 36 år. Som klubbrekord höll rekordet ända till år 2009 då Joonas Heinä löpte 14,51 med el-tid. Heinä har senare bätrat rekordet till 13,89.
- Paavo Mikkeli vann FM-guld på 800 m tre år i rad åren 1931-1933. År 1933 löpte han finskt rekord 1.53,3 (tionde bäst i världen det året).
- Sprintern Börje Strandvall var i suverän form år 1933. Han var tvåa i Europa-statistiken på 400 m med rekordtiden 48,3. På 200 m löpte han finskt rekord, 21,8. Han vann sammanlagt

sex FM-guld det året.

- Bertel "Bebbe" Storskrubb blev europamästare på 400 m häck i Oslo 1946. Bebbes segertid var 52,2, nytt finskt rekord och årsbästa i världen.
- År 1945 toppade Bebbe Storskrubb världsstatistiken både på 800 m (1.49,3) och 400 m häck (52,9). Bebbes medaljskörd i Kaleva Spelen är enastående: 23 guld, två silver.
- Nils Nicklén tog brons i EM i Oslo 1946 i höjdhopp med resultatet 193. Nisse var trefaldig FM-guldmedaljör under perioden 1945-49.
- Runar "Pixen" Björklöf vann 800 m i Kaleva Spelen år 1945 och 1946. Pixen är den äldsta finska mästaren på 800 m (nästan 35 år).
- IFK:s senaste guld på 4 x 400 m togs år 1954 av kvartetten Rainer Pelkonen, Lars Rähä, Rolf Back och Ossi Mildh. Lasse Rähäs bästa gren var 800 m, där han vann FM-guld år 1949. Rainer Pelkonen var främst på 400 m häck. Han tog FM-guld i grenen OS-året 1952. År 2009 blev Rainer världsmästare på 1500 m i klassen H80.
- Kvartmilaren Rolf Back löpte sitt rekord på 400 m i en landskamp mot Frankrike år 1951 på Olympiastadion i Helsingfors. Han tog en bejublade seger med tiden 47,7. Sonen Tomas löpte sitt personbästa (46,74) 27 år senare (1988) inför ett fullsatt Stadion i landskampen mot Sverige. Tomas tog FM-brons år 1988 på 200 m med tiden 21,24. Sonen Erik har redan hunnit ta flera junior-FM-medaljer.
- Osvald "Ossi" Mildh tog brons på 400 m häck i EM i Bern år 1954 på nytt finskt rekord 51,5. Ossi var den stora landskampskampen. Han deltog i 25 landskamper under åren 1953-1960. Den mest bejublade segern tog han i Sverige-kampen år 1958. EM-silvermedaljören Per-Ole Trollsås fick se sig knappt besegrad.
- Tiokamparen Torbjörn Lassenius förstärkte IFK:s led i slutet på 1950-talet. I EM i Stockholm var han 11:e i 10-kamp.
- Henrik Hellén hoppade finskt rekord i höjd 211 år 1963. Hellén deltog i 19 landskamper under sin tid som IFK:are. FM-guld knep Henrik tre år i följd (1961-1963).
- Bebbe Storskrubbs 1.49,3 på 800 m, löpt i Malmö år 1945, stod sig som klubbrekord i 20 år. År 1965 löpte blott 20-åriga Harri Jansson 1.49,2. Det rekordet gäller ännu idag. År 1964 tog Harri brons i Kaleva Spelen på 800 m.
- Åren 1964-1969 var IFK på FM-medalj varje år på 4 x 800 m. Bästa tiden (7.36,6) uppnåddes år 1968 av kvartetten Ulf Ek, Rainer Rönn, Karl-Gustav Kunnas och Harri Jansson. Tiden skulle ha räckt till FM-silver år 2011.
- Spjutkastaren Lasse Avellan tog FM-silver år 1970 med 78.74. I landskampen mot Frankrike samma år säkrade Lasse trippelseger i spjut tillsammans med Pauli Nevala och Jorma Kinnunen genom att kasta 79.78.
- Rune Holmén vann 5000 m i Kaleva Spelen år 1971 i Uleåborg med tiden 13.43,6. Lasse Viren och Mikko Ala-Leppilampi fick se sig spurtbesegrade. Rune var 12:e i EM i Helsingfors samma år.
- Nina Holmén är Finlands första kvinnliga europamästare. Nina vann 3000 m på Stadio Olimpico i Rom år 1974. Segertiden var 8.55,10. Den tiden var finskt rekord i nästan 10 år. Samma år tog Nina överraskande silver i terräng-VM i Monza.
- I OS 1976 i Montreal var Nina Holmén nionde på 1500 m. 3000 m fanns tyvärr inte på programmet. Nina var finsk rekordhållare på distanserna 800 m, 1500 m, 3000 m och 5000 m. Hon vann sju finska mästerskap under åren 1974-1976.
- I slutet på 1970-talet och början av 1980-talet nådde Carina Myrberg, Siv Karlström, Pia Lemström, Charlotta Segercrantz och Laila Andersson poängplatser i Kaleva Spelen. Niklas Henrichson, Carina Myrberg och Tomas Gripenberg tog guld i junior-FM.
- I stafett-FM år 1982 i St.Michel var IFK tredje bästa förening efter HKV och Oulun Pyrintö. IFK:s damlag vann både 4 x 100 m (Kati Annala, Helena Andersson, Charlotta Segercrantz, Laila Andersson) och 4 x 400 m (Helena Andersson, Siv Karlström, Charlotta Segercrantz, Pia Lemström). Guld blev det också på 4 x 300 m P16 (Fredrik Gotthardt, Tomas

Gripenberg, Mårten Henrichson, Jan Vorselman). P16-pojkarna tog dessutom silver på 4 x 100 m. Poängplaceringar blev det på 4 x 100 m och 4 x 400 m herrar, 4 x 800 m damer och 4 x 1500 m P20.

- IFK:s kvartmilare jagade frenetiskt medalj på 4 x 400 m i slutet på 1980-talet. Fjärde plats år 1989 på fortfarande gällande SFI-rekordtiden 3.13,51 blev det närmaste man kom. I laget löpte Gunnar Landén, Jan Vorselman, Mårten Henrichson och Tomas Back. Fjärde var laget också år 1988. År 1987 var IFK-laget femte, år 1985 sjunde.
- Mångkamparen Ragne Kytölä var 14:e i 7-kamp i VM i Tokyo år 1991 (6062 p.). Ragne tog elva individuella FM-medaljer under åren 1989-1992. Grenurvalet var brett: 100 m häck, längd, 3-steg, 7-kamp. Sitt rekord i längd 658 hoppade Ragne i Sverige-kampen år 1990.
- Hanna Nikkanen tog fem FM-medaljer på medel- och långdistans åren 1993-95. Katja Skogman var bronsmedaljör på 400 m i Kaleva Spelen 1993 med tiden 54,75. IFK:s lag på 4 x 400 m var snuddande nära guld i FM-stafetterna 1994. Kvartetten Amy Lindholm, Katja Skogman, Miia Falck och Sonja Finell tog silver med SFI-rekord 3.41,65.
- Markus Lindahl tog 13 individuella FM-medaljer i juniorklasserna på olika sprintersträckor åren 1991-1994. På seniornivå tog Markus två FM-brons. Markus representerade Finland i EM i Helsingfors år 1994. Sitt rekord 21,12 på 200 m löpte Markus år 1996.
- År 1995 tog IFK hela 89 FM-poäng. De största poängplockarna var mångkamparen Mia Puustinen, Hanna Nikkanen, Maria Söderström, Mauri Mäkelä och Henrik Grönqvist. IFK vann SFI:s frihetspris samma år.
- Jubileumsåret 1997 tog kvartetten Mårten Henrichson, Henrik Grönqvist, Marko Gesterberg och Arto Lehtimäki brons på 4 x 100 m. På 4 x 800 m blev det FM-silver för Maria Söderström, Hanna Nikkanen, Mikaela Montell och Sara Carlberg.
- I Kaleva Spelen år 1999 i Seinäjoki tog IFK två guld inom en timme. Jussi Autio vann stavhoppet på 550, medan Kenneth Kastrén segrade i längd på SFI-rekord 799. Kenneth upprepade segern följande år. Medaljsamlingen kompletteras av tre senare brons.
- Rolf Winberg tog medalj 31 år i följd (1977-2007) på 4 x 400 m i distriktsmästerskapen. Efter ett mellanår fortsatte medaljserien ännu år 2009. Rofa vann guld på 400 m i hall-FM år 1985 med tiden 48,60. Tiden på den 190 m långa banan med branta kurvor är utomordentlig.
- Maria Söderström har vunnit 25 FM-medaljer i damklassen under åren 1996-2009. Guld har hon tagit på 10000 m, 3000 m hinder och halvmaraton. Maria har tagit 100 poäng i Kaleva Spelen. Maria har representerat Finland i 21 landskamper. År 2000 vann hon 10000 m i Sverige-kampen på rekordtiden 33.45,16.
- Tommi Hartonen innehar finska rekordet på både på 100 m (10,21) och 200 m (20,47/-0,2). Rekordet på 100 m löpte han då han vann grenen i Europa-cupen i Vasa år 2001. 200 m rekordet löpte han i OS 2000 i Sydney, där han avancerade till semifinal. I VM i Edmonton ett år senare nådde han igen semifinalen på 200 m. I dessa tävlingar var Tommi fjärde resp. sjätte bästa europé. I Edmonton var Tommis tider på 200 m: 20,57-20,58-20,65.
- Hösten 1997 bildade man inom IFK ett sprinterlöparstall. På lång sikt har stallets verksamhet gett utdelning via individuella FM-medaljer, deltaganden i värdetävlingar, tre FM-guld på 4 x 100 m och SFI-rekord på sträckan.
- Tommi Hartonen tog under åren 2000-2009 10 FM-medaljer. Guld vann Tommi på 200 m åren 2000, 2001, 2002 och 2004. År 2004 assisterade Fredrik Paul med brons på 200 m. I landskampen mot Sverige år 2002 var Tommi kampens enda trippelsegrare.
- I FM-stafetterna år 2002 tog laget Lasse Juusela, Fredrik Paul, Marko Gesterberg och Tommi Hartonen silver på 4 x 100 m med nytt SFI-rekord 40,83. Rekordet är fortfarande i kraft.
- År 2009 tog IFK sitt första FM-guld på 75 år på 4 x 100 m herrar. I laget löpte Joonas Ville Heinä, Rami Jokinen, Tommi Hartonen och Simo Sipilä. Segertiden var 41,38. Det var IFK:s tionde guld på distansen. Endast HKV har flera guld. Moderföreningen IFK premierade insatsen som årets IFK-bragd.

- Åren 2008-2010 förbättrade IFK sin placering i den landsomfattande föreningsklassificeringen i snabb takt. År 2008 var IFK 44:e, år 2009 34:e och år 2010 23:e.
- Hösten 2010 skedde stora förändringar. IFK fick en stor mängd förstärkningar, främst från grannföreningen Viipurin Urheilijat. Samtidigt flyttade ett stort antal junioridrottare och tränare över till IFK. Det här betydde att IFK plötsligt var en storförening. Detta syntes med besked redan under tävlings säsongen 2011.
- IFK:arnas framgångar under hallsäsongen 2011 var fenomenala. I seniorernas FM vann Joonas-Ville Heinä guld på 60 m häck. I junior-FM tog IFK hela 7 guld, 1 silver och 1 brons. Under andra dagens tävling upplevdes en sällan skådad IFK:s ”gyllene timme”. Inom loppet av en timme kammade IFK-juniörerna hem fem guldmedaljer och en bronsmedalj.
- Under utomhussäsongen 2011 fortsatte framgångarna. I föreningsklassificeringen steg IFK till nionde plats som bästa SFI-förening. I kampen om Kaleva Pokalen gick det ännu bättre. IFK:s idrottare plockade 167 FM-poäng, vilket gav en sensationell sjätte plats bland landets elitföreningar. Det var IFK:s bästa placering i striden om Kaleva Pokalen sedan år 1965.
- Förutom inomhussäsongens 12 FM-medaljer knep IFK:arna otroliga 21 medaljer under utomhussäsongen 2011. I FM-stafetterna var framgångarna strålande. IFK-kvartetterna tog guld på 4 x 100 m herrar (41,06), 4 x 100 m damer (46,06) och 4 x 100 H17 (43,67). I Kaleva Spelen blev det silver för Joonas-Ville Heinä på 110 m häck och brons för Gustav Klingstedt på 400 m häck.
- Jussi Kanervo var år 2011 femte på 110 m häck (100 cm) i EM för 19-åringar i Tallinn med tiden 13,82. Följande år var Jussi fjärde i VM H19 i Barcelona. Tiden var nu 13,62. I semifinalen löpte Jussi finskt rekord 13,61. I Kaleva Spelen 2012 tog Jussi sitt första herrguld genom att löpa höga häckarna (106,7 cm) på 13,94. För sina prestationer under år 2012 belönade IFK:s centralstyrelse Jussi som årets IFK-idrottare. År 2013 etablerade Jussi och Joonas-Ville Heinä i Kaleva Spelen en stenhård kamp om guld. Jussi vann med 0,03 sek. marginal. En historisk dubbelseger för IFK på den här sträckan.
- Åren 2012 och 2013 präglades av fortsatt frammarsch. I föreningsklassificeringen var IFK sjunde år 2012 och sjätte år 2013. I striden om Kaleva Pokalen placerade sig IFK på en åttonde plats år 2012 och en sjätte plats år 2013.
- I stafett-FM var IFK-insatserna briljanta båda åren. I Björneborg 2012 tog herrlaget guld på 4 x 100 m. I Joensuu 2013 vann kvartmilarklubben IFK sitt första guld på 4 x 400 m sedan år 1954. I det segrande laget löpte Johan Versluis, Artem Lopatenko, Gustav Klingstedt och som ankare Erik Back. Eriks farfar Rolf var med i det segrande laget år 1954.
- Den totala medaljskörden i stafett-FM år 2012 var 6 medaljer (1 guld, 2 silver, 3 brons). År 2013 var IFK:s insats ännu ett strå vassare: 4 guld, 3 silver och 2 brons. Förutom herrguld på 4 x 400 m vann IFK i seniorklassen ett annat guld. Damlaget tog efter ett mellanår med silver igen guld på 4 x 100 m. På ankarsträckan svepte Jasmin Showlah förbi värsta konkurrenten JKU. Övriga löpare i guldlaget var Janna Rosenqvist, Sanna Aaltonen och Matilda Bogdanoff. Aldrig förr har IFK varit stått för en sådan helhetsinsats.
- I Kaleva Spelen i Lahtis år 2012 var förutom Jussi Kanervo också Matilda Bogdanoff, Sanna Aaltonen och Gustav Klingstedt på bettet. Matilda var tvåa i längd och trea på 100 m häck. Sanna överraskade med att ta silver på 400 m medan Gustav försvarade bronset från året innan, nu med en fin tid.
- Kaleva Spelen i Vasa år 2013 blev en solskenshistoria för IFK. Förutom dubbelsegern på 110 m häck lyckades både Matilda Bogdanoff och Sanna Aaltonen över förväntan. I längd klämde Matilda till med 622 i sista hoppet vilket betydde guld. Matilda tog dessutom brons på 100 m häck. Sanna Aaltonen stod för en suverän insats på 400 m. Nya personbästa 54,45 räckte till en överlägsen seger. Hela 10 IFK-idrottare belade poängplats. Med 64 FM-poäng tangerades IFK sitt poängrekord från år 1945.
- År 2011 var FM-medaljernas antal 33. Det rekordet slogs med besked år 2012. 47 medaljer var slutsaldot (14 guld, 16 silver och 17 brons). År 2013 var det totala medaljantalet ett mindre, men i stället stod IFK:arna högst på prisballen ofattbara 22 gånger. Medaljserien var

22-15-9=46.